

Liedteksten *Van Mars*

Knutseltips:

Print je favoriete liedteksten uit (bij voorkeur op Epson fotopapier).
Snij op de snijlijnen en vouw op de vouwlijnen. Met de pritstift plak je de liedteksten aan elkaar, zoals hieronder aangegeven. En klaar is kees.

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

- 1 De boom bij Schiphol (3:44) Voor verdere informatie en boekingen
- 2 De rust der dingen (2:47) zie ook: www.marcelverreck.nl
- 3 Half november, Zierikzee (3:38)
- 4 Het wonderland (3:25)
- 5 Iedereen heeft een kind (3:03)
- 6 Even vliegen (2:42)
- 7 Blijf daar staan (4:04)
- 8 Antwerpen, stadspark (2:49)
- 9 Blijven lachen (2:46)
- 10 Door de stad (3:56)
- 11 In de ballon (2:22)
- 12 Zeilen zonder wind (3:22)
- 13 Scheveningen in de mist (2:13)
- 14 Het licht van de maan (2:55)



Tekst en muziek: Marcel Verreck Arrangementen & productie: Tim Klasse & Boels Weembuff
Opname: Fieldwork Studios Techniek: Bas van Otterloo, Benny Ollhof, Tjimen Zinkhaan
Mixage: Tjimen Zinkhaan, Bas van Otterloo, Mastering: René Schardt, Galaxy Studios, Mol (België)
Opname 'Antwerpen, stadspark': Peter Rebeek, Studio 190, Amsterdam
Grafisch ontwerp: Artnic, Deventer
Fotografie: Klaas Fopma



All rights of the producer and of the owner of the work reproduced reserved. Unauthorized copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this record is prohibited.



Plak hier het volgende nummer

SNIJLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

VOUW INSTRUKTIE

PLAK INSTRUKTIE



Liedteksten *Van Mars*

Knutseltips:

Print je favoriete liedteksten uit (bij voorkeur op Epson fotopapier).
Snij op de snijlijnen en vouw op de vouwlijnen. Met de pritstift plak je de liedteksten aan elkaar, zoals hieronder aangegeven. En klaar is kees.

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

De boom bij Schiphol

(3:44)

Elke maandagochtend reed ik met mijn vader
Via de A4 vanaf Den Haag naar Amsterdam
En elke vrijdagmiddag kwam hij bij me in de hoofdstad
En dan reden we langs Schiphol naar Den Haag
Eventjes ten noorden van het knooppunt Burgerveen
Zeiden we altijd: 'Kijk 's aan, hij staat er nog'
Zomer, winter, voorjaar, herfst
Alleen in het veld
De takken zo vol
Een glimlach in het bulderend geweld:
De boom bij Schiphol



Vierentwintig uur per dag denderen de wagens
Want het gaat behoorlijk goed in Nederland
Paarse nachten vol met snelle stipjes, Schiphol wacht
Want een klant is een klant is een klant
De kassen willen kassen en ze groeien en ze schijnen
De nacht wordt tot het uiterste beperkt
Daar gaat-ie, daar staat-ie
Ooit alleen in het veld
Maar wat wordt het nu vol
Dan denk ik: Zijn de wortels al beknelde?
Boom bij Schiphol

Zang: Marcel Verreck, Drums: Hans Eijkenaar, Bas: Michel van Schie, Elektrische gitaar, Spaanse gitaar,
Western gitaar: Tim Klaasse, Accordeon, piano: Boele Weemhoff, Mixage: Tijmen Zinkhaan



De ringvaart: een trekschuit, die vaart er niet meer
Maar ik kan hem nog zien in mijn droom
Een Sahara van klei was de Haarlemmermeer
En dan die ene krankzinnige boom
Welke geest heeft dit laagland zo fier getrotseerd?
Hoe kwam die boom bij die sloot?
Een zaadje gemorst?
En de rest deed het weer?
Een struikje, een stam en dan groot

Want zijn takken zijn kaal en hij oogt halfdood
De Jaap Stam die hij was, werd een wrak
Hij doet wel zijn best met wat groen in het voorjaar
Maar in de wolken brult een Boeing een wak
Het raakt hier steeds voller maar wat voel ik me leeg
Ik zeg hem nog altijd gedag
Ik rijd nu alleen, en dat teken is veeg
Misschien goed dat mijn pa dit nooit zag

Plak hier het volgende nummer

SNIJLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

VOUW INSTRUKTIE



PLAK INSTRUKTIE

Liedteksten *Van Mars*

Knutseltips:

Print je favoriete liedteksten uit (bij voorkeur op Epson fotopapier).
Snij op de snijlijnen en vouw op de vouwlijnen. Met de pritstift plak je de liedteksten aan elkaar, zoals hieronder aangegeven. En klaar is kees.

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

Zang: Marcel Verreck, Drums: Willem Weemhoff, Bas: Sylvian Kloens, Elektrische gitaar, Spaanse gitaar: Tim Klaasse, Percussie, Piano, synthesizer Yamaha S 80: Boele Weemhoff, Mixage: Tijmen Zinkhaan

*Loop ik te jagen en te jakkeren
Sta ik te douwen en te dringen
Dan kijk ik naar die regenpijp
Want ik hou zo van de rust der dingen*

*Loop ik te jagen en te jakkeren
Sta ik te douwen en te dringen
Dan zie ik zo'n lantarenpaal
En ik bewonder de onverstoorbaarheid der dingen*

De rust der dingen (2:47)

Ik word soms zo rustig van een regenpijp
Ik word soms zo rustig van een regenpijp
Hij hangt daar lekker aan de muur
En hoeft niet op om zeven uur
Hij is ooit vastgeschroefd
En bij regen gaat er regen door
Want daar zijn regenpijpen voor
Hij is bij droogte niet bedroefd
Omdat een regenpijp niets hoeft

Ik had laatst bewondering voor
een lantarenpaal
Ik had laatst bewondering voor
een lantarenpaal
Hij stond zo fier en losjes
In de Scheveningse Bosjes
Ook midden in de nacht
In een bos vol enge mannen
Met hele natte plannen
Hield die lantarenpaal de wacht
Ongenaakbare kracht



Nou had ik laatst verkering met het gasfornuis
Nou had ik laatst verkering met het gasfornuis
't Was heel gezellig met zijn twee
Zij maakte me een kopje thee
Gehoorzaam float de fluit
De ideale liefde
Want toen het mij beliefde
Maakte ik het uit
Want er klonk een nieuw geluid

*Het was een vrouw die binnentrad
Een tedere vulkaan
Ik was meteen die rust der dingen zat
Een gruwelijke onrust kwam er aan
Mijn eigen ding nam nieuwe vormen aan*

Plak hier het volgende nummer

SNIJLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

VOUW INSTRUCTIE



PLAK INSTRUCTIE



Liedteksten *Van Mars*

Knutseltips:

Print je favoriete liedteksten uit (bij voorkeur op Epson fotopapier).
Snij op de snijlijnen en vouw op de vouwlijnen. Met de pritstift plak je de liedteksten aan elkaar, zoals hieronder aangegeven. En klaar is kees.

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

Half november, Zierikzee

(3:38)

Half november, Zierikzee

Ik ben een passant en ook het weer zit mee
Sneeuw in de lucht, de storm is vertrouwd
In Zierikzee is het al eeuwen koud



Uit straatjes schicht het laatste licht
Want alle winkels gaan om half zes dicht
Daar zwaait een koplamp van een fiets
Suizende spaken, verder hoor je niets
Dan de wind, de bomen, hoor je niets
Dan de wind.

Het muziekkapelletje rilt
En de toren is een reus
Zo zwart, zo stil
Een overkill
Aan zwerk, de lichtblauwe streep
Die je nog boven de toren zag
Is het litteken van de dag

Ik glij voorzichtig over straat
Daar is het lichtje van de giromaat
Ik voel de hagel in mijn nek
Vertrouwd en koud, precies die ene plek

Er is geen Zeeuw meer buitenshuis
Dikke gordijnen, flikkering, de buis
Er is een wonder in de maak
Ik ben alleen op de planeet geraakt
In Zierikzee
Alleen op de planeet in Zierikzee

En ik dwarrel door de sneeuw
En ik kom buiten de stad
Zo groots, zo stil
Een overkill
Aan zwart, zo mooi, zo alleen
Maar kijk, daar staat op de dijk
Een telefoonceel
Licht uit de hemel

Ontroerd maar ook gerustgesteld
Heb ik uiteindelijk niet naar huis gebeld
Het begin van winter vier ik mee
Half november, Zierikzee

Zang: Marcel Verreck
Bas: Cord Heineking
Viool: Birthe Blom, Bob van der Ent, Stephanie Steiner
Cello: Mijke Zonneveld
Dirigent & mede-arrangeur strijkers: Joost Schouten
Western gitaar: Tim Klaasse
Accordeon, percussie, piano: Boele Weemhoff
Mixage: Bas van Otterloo

Plak hier het volgende nummer

SNIJLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

VOUW INSTRUKTIE



PLAK INSTRUKTIE



Liedteksten *Van Mars*

Knutseltips:

Print je favoriete liedteksten uit (bij voorkeur op Epson fotopapier).
Snij op de snijlijnen en vouw op de vouwlijnen. Met de pritstift plak je de liedteksten aan elkaar, zoals hieronder aangegeven. En klaar is kees.

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

En we reden op de dag dat de zomer kwam
Met de Ford Taunus naar het paradijs
Vanaf Den Haag, door de Maastunnel, voorbij Rotterdam
Vanaf de Kuip werd het echt pas echt een reis
En op de Haringvlietbrug zag je het eiland Flakkee
Het had een jaar op ons gewacht
De naald van Dirksland en de stompe toren van Goeree
Wezen de weg, want aan de einder daar lag 't
Het land van 't geluk
Het land van 't geluk
Het wonderland

Het wonderland (3:25)



*O Ouddorp, de molens zwaaiden welkom
En op de camping werd de tent opgebouwd
En bij de eerste echte zuidwesterstorm
Woei-ie weg, dat was vertrouwd
't Ging ieder jaar fout*

En we liepen op het dijkje naar het stille strand
Voorbij de duinen woei je haar in een kuif
En later terug rook je de uien op het trillende land
Maar dat gaf niet, want je was Johan Crujff
En bij de bakker in het dorp kreeg je een bolus
En er lag grint op het terras
Bij de haven kocht je vader zo een emmertje vis
Leuk voor je moeder want die had Camping Gaz
In het land van 't geluk
Het land van 't geluk
Het wonderland

*De hele dag voetballen, klaprozen, brandnetels
En na de bui verfdé God een regenboog
En net als je 't niet meer verwachtte
Vloog die tent toch weer omhoog
Zo met een boog
Over het land*

Moet ik er heen
Weer naar dat land van 't geluk
Of maak ik dan alles meteen
Weer stuk?

lalalalalala etc.

Maar soms ruik ik de zee bij een bepaald soort wind
Of ik hoor de roep van een meeuw
En ik tast naar het oneindig geluk van het kind
Een beetje zomer duurde toen nog een eeuw
In het land van 't geluk
Het land van 't geluk
Het wonderland

*O en dan droom ik dat ik toch in mijn wagen stap
Om nog een keer naar het eiland te gaan
Bij Rotterdam draai ik om, omdat nu wel snap
Dat het voorbij is, ook mijn tent blijft vast staan*

Zang: Marcel Verreck, **Drums:** Hans Eijkenaar, **Bas:** Sylvian Kloens, **Electrische gitaar, Western gitaar:** Tim Klaasse, **Altsaxofoon:** Merlijn Snitker
Trompet: Rodney Calis, **Tenorsax:** Erwin Benjamins, **Hammond, percussie, vleugel:** Boele Weemhoff, **Mixage:** Tijmen Zinkhaan

*Dat is voor mij
Voorbij
Maar ik weet hoe 't was
Ik ruik nog het gras
Negen jaar oud
Proef de zee en het zout
En ik voel nog het zand
Van het wonderland
Het land van 't geluk
Het wonderland
Het wonderland*

Plak hier het volgende nummer

SNIJLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

VOUW INSTRUKTIE



PLAK INSTRUKTIE

Liedteksten *Van Mars*

Knutseltips:

Print je favoriete liedteksten uit (bij voorkeur op Epson fotopapier).
Snij op de snijlijnen en vouw op de vouwlijnen. Met de pritstift plak je de liedteksten aan elkaar, zoals hieronder aangegeven. En klaar is kees.

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

Iedereen heeft een kind

(3:03)

Iedereen heeft een kind
Of is zwanger sinds kort
En nu vraag ik mij af
Of ik ooit vader word
Ben ik straks ook gesloopt
Door jouw blijge gehuil
En raak ik ontroerd
Door het vuil
In je luier
Loop ik straks met een buggy?
Doe ik jou straks in bad
Mijn kleine gelukkie
Mijn hart, word jij dat?
Iedereen heeft een kind
Of is zwanger sinds kort
Bereid je maar voor
Dat ik jouw vader word



*Dan tel ik je teentjes
Dan draag ik je rond
Dan gebeurt het bizarre
Dan houd ik mijn mond*

Zang: Marcel Verreck, **Bas:** Cord Heineking, **Percussie, Western gitaar:** Tim Klaasse, **Fender Rhodes, Hammond, Wurlitzer (Synthesizer Yamaha S 80):** Boele Weemhoff, **Mixage:** Tijmen Zinkhaan

Iedereen heeft een kind
Of is zwanger sinds kort
Maar ik zie jou al lopen
Je eet van een bord
En ik ben apetrots
Maar soms maak je me kwaad
En dan zeg ik iets rots
En je haat me
Heel even
Ach, ik ben graag die klootzak
Die sul op de bank
Met wie je kan lachen
Maar ik wil ook gejang
En dan noem je me 'pa'
En ik lach van verdriet
En dan zing ik voor jou
Nog één keer, nog één keer
Dit lied: lalala etc.
(Kom op pa, hou op pa)

*Ga nu maar slapen
Je verhaaltje is verteld
Misschien wordt het tijd
Dat je moeder zich meldt*

Plak hier het volgende nummer

SNIJLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

VOUW INSTRUKTIE



PLAK INSTRUKTIE



Liedteksten *Van Mars*

Knutseltips:

Print je favoriete liedteksten uit (bij voorkeur op Epson fotopapier).
Snij op de snijlijnen en vouw op de vouwlijnen. Met de pritstift plak je de liedteksten aan elkaar, zoals hieronder aangegeven. En klaar is kees.

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

Zang: Marcel Verreck, **Viool:** Birthe Blom, Bob van der Ent, Stephanie Steiner, **Cello:** Mijke Zonneveld,
Dirigent & mede-arrangeur strijkers: Joost Schouten, **Spaanse gitaar:** Tim Klaasse, **Vleugel:** Boele Weemhoff, **Mixage:** Bas van Otterloo

Even vliegen (2:42)

*De zon is al op
Hij komt hier uit de zee
Dat doet-ie al lang
Maar nu maak ik het mee*



*De hemel is blauw
En het water is blauw
En hier zit ik dan
In een lied zonder jou*

*En diep onder mij
Kruipt een auto voorbij
De zwaartekracht krijgt hier
Een te grote smool*

In een lied zonder een jou

*Maar het uitzicht is groots
En de wind al haast zwoel
Daar dommelt het dorp
Het is een vredig gevoel*

*In de hoek staan mijn vleugels
Nu gord ik ze aan
Ik smeer zonnebrandcrème op
Pas dan kan ik gaan*

*De veranda als startbaan
Mijn vleugels gespreid
Nu ga ik vliegen
Kijk goed hoe ik glijd*

*De roofvogels kijken
Verbaasd naar mijn duik
Dat zien ze niet dikwijls
Een vogel met een buik*

*Niet op zoek naar een prooi
Zelfs niet op zoek naar een vrouw
Want ik zei al: ik vlieg
In een lied zonder jou*

In een lied zonder een jou

*Maar na een klein half uur
Doen die vleugels al zeer
Maar het uitzicht was prachtig
En ik kom zachtjes neer*

*Even zweven is mooi
Even vliegen in blauw
Maar ik ben weer op aarde
En verlang naar een jou*

Ik verlang naar een jou

Plak hier het volgende nummer

SNIJLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

VOUW INSTRUKTIE



PLAK INSTRUKTIE



Liedteksten *Van Mars*

Knutseltips:

Print je favoriete liedteksten uit (bij voorkeur op Epson fotopapier).
Snij op de snijlijnen en vouw op de vouwlijnen. Met de pritstift plak je de liedteksten aan elkaar, zoals hieronder aangegeven. En klaar is kees.

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

Blijf daar staan (4:04)



Het was een vriend die zei:
Je moet haar eigenlijk echt eens leren kennen
Ik zei: bekijk het maar
Ik hoef niet meer zo heel erg hard te rennen

Maar toch ging ik op die avond
Naar dat feest
Want mijn leven was een matig boek
Waarin je toch maar verder leest

Mijn vriend deed open
En hij zei: verstandig dat je bent gekomen
En kom snel naar binnen
Want ze is er al, het meisje van jouw dromen

En daar stond ze bij de tafel
Met de wijn
En ik dacht: dan moet het blijkbaar
Blijkbaar toch zo zijn

Blijf daar staan
Blijf daar staan
Want het beeld is zoveel mooier
Dan de film die er nu komt
Blijf daar staan
Blijf daar staan
Zo vind ik je het mooiste
Zonder woorden, als engel vermomd

Wat moet je doen? Draai je je om
Om veilig heel hard weg te rennen
Want wat is erger dan
De pijn of juist de pijn nooit echt te kennen
En daar stond ze bij de tafel met de wijn
En toen ik naar haar keek
Werd mijn hart van porselein

Zang: Marcel Verreck, **Drums:** Hans Eijkenaar, **Bas:** Michel van Schie, **Viool:** Birthe Blom, Bob van der Ent, Stephanie Steiner, **Cello:** Mijke Zonneveld, **Dirigent & mede-arrangeur strijkers:** Joost Schouten, **Electrische gitaar, Western gitaar:** Tim Klaasse, **Fender Rhodes, Hammond, Piano, synthesizer Yamaha S 80:** Boele Weemhoff, **Mixage:** Tijmen Zinkhaan

Blijf daar staan
Blijf daar staan
Want het beeld is zoveel mooier
Dan de film die er nu komt
Blijf daar staan
Blijf daar staan
Zo vind ik je het mooiste
Zonder woorden, als engel vermomd

-Ach, ben jij dat
-Ja dat ben ik
-Goh, wat grappig
-Ja, best lachen
-Dus jij kent ook
-Ja die ken ik
-Zullen wij een keer...
-Da's goed hoor

Toen maakten we een afspraak
Die bedoeld was voor altijd
Maar ja, maar ja, maar ja,
Maar ja, maar ja

En ik heb me ondanks alles
Al die jaren niet verveeld
En had ik het soms moeilijk
Dan zag ik weer dat beeld

Ik zag je staan
(bij de tafel met de wijn)
Ik zag je staan
(zo zou het altijd moeten zijn)

En dat beeld was zoveel mooier
Dan de film
Dat beeld was zoveel mooier
Dan de film

Maar film duurde langer
En al was het einde slecht
De film was meer het leven
En het leven

Dat was echt

Plak hier het volgende nummer

SNIJLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

VOUW INSTRUKTIE



PLAK INSTRUKTIE



Liedteksten *Van Mars*

Knutseltips:

Print je favoriete liedteksten uit (bij voorkeur op Epson fotopapier).
Snij op de snijlijnen en vouw op de vouwlijnen. Met de pritstift plak je de liedteksten aan elkaar, zoals hieronder aangegeven. En klaar is kees.

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN



Antwerpen, stadspark

(2:49)

Eendjes taxiën over de vijver

En duikende meeuw krijst, de Schelde is nabij

En kijk eens die bloesem, ontroerende ijver

Dat is nog eens voorjaar, en jij slaapt op mijn dij

Met een krant op een bankje in Antwerpen,

stadspark

De zon wurmt zich tussen 't gebladerte door

Soms is er een wolk om wat schaduw te morsen

Soms is er wat wind en een haan kraait zich schor

Dan streel ik je haren, je slaapt als een kind

Je glimlacht en geeft zacht een kus aan de wind



Lunchpauzeklerken, de homo's, de moeders

En moeders van moeders die werken met kind

Spelende Belgjes, Japanse touristen

Brevierende pater op zoek naar zijn Sint

Antwerpen stadspark is even een pretpark

De attracties zijn levend, een groen Walibi

En alleen in het park zijn is nu niet verdacht meer

De lentezon geeft een perfect alibi

En 't wereldnieuws waait weg, ik buk en ik raak je

Maar gelukkig, ik heb je niet wakker gemaakt

Zang: Marcel Verreck, **Vleugel:** Thijs Janssen, **Strijkers:** Nina Grieg-kwartet, **Arrangement strijkers:** Martijn Breebaart, **Mixage:** Peter Riebeek, Studio 150, Amsterdam

Als het stoplicht op groen springt, dan kun je dat horen

En te zien is een penthouse, Gods eigen terras

Er wordt iets gebouwd en dat doen ze met boren

Maar bovenal heerst hier de geur van het gras

Zo ben ik heel even in Antwerpen, stadspark

Met een krant op een bankje, jij slaapt op mijn dij

Straks komt er een stortbui of word jij weer wakker

Dat maakt dit moment nog veel mooier voor mij

Mijn krant vouw ik op en ik kijk naar mijn schat

Zij bevochtigt haar lippen, droomt vast van patat

Plak hier het volgende nummer

SNIJLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

VOUW INSTRUKTIE



PLAK INSTRUKTIE



Liedteksten *Van Mars*

Knutseltips:

Print je favoriete liedteksten uit (bij voorkeur op Epson fotopapier).
Snij op de snijlijnen en vouw op de vouwlijnen. Met de pritstift plak je de liedteksten aan elkaar, zoals hieronder aangegeven. En klaar is kees.

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

Blijven lachen

(2:46)

*Je ziet de hele wereld, 't is een luxueus bestaan
Ja, voor de meeste meisjes is het echt de hoogste baan
Ze zijn niet allemaal wat je noemt een bolleboos
En ze noemen zich, vol humor, stewarddoos
Ha ha haha ha ha ha*

*Ze trippen op hun hakjes
Kleine koffer in de hand
In hun dolle fastfood-pakjes
Richting weer zo'n spannend strand
Tot de tepels in de pancake
Met een zwoele tax free lucht
In Hawaii wacht een verwenweek
Maar nog eerst even de vlucht*

*Blijven lachen, blijven lachen
Stoel 8B laat telkens winden
Kan zijn kotszak ook niet vinden
Blijven lachen, blijven lachen
Die arabier wil met jou slapen
Ach meneer, wat zei u? kapen?
Blijven lachen, blijven lachen, telkens weer
Blijven lachen, ook al doen je kaken zeer
Ha ha haha ha ha ha*



*Ze staat er, maar ze is er niet
Als ze 't zwemvest demonstreert
Soms vraag ik mij ook af
Hoe je een stewardess monteert
Dan worden alle leden
Aan elkaar geschroefd
En als het hoofdje is gesneden
Wordt die lach erin gegroefd*

*Blijven lachen, blijven lachen
Ach, die steenpuist in uw nek
Lekt in die juist ontdoode snack
Blijven lachen, blijven lachen
Eindigt dit koket gehuppel
Weer op de co-piloot zijn knuppel
Blijven lachen, blijven lachen, telkens weer
Blijven lachen, ook al stort het vliegtuig neer*

Zang: Marcol Verreck, **Drums:** Hans Eijkenaar
Bas: Michel van Schie, **Achtergrondzang:** Katja
Eisenburg, Marjolein Lamberts, Barbe Pouw,
Elektrische gitaar: Tim Klaasse, **Fender Rhodes,**
Vleugel: Boele Weemhoff, **Mixage:** Timen
Zinkhaan

*Het is een lach die een eigen leven leidt
Die zich maar zelden over het hele lijf verspreidt
Het is een lach die ons verzoent met het bestaan
Je kijkt en denkt: Ik heb goddank een andere baan
Maar heb geen meelij, ik heb mij hiervan vergewist:
Stewardessen gaan zelfs lachend in hun kist
Ha ha haha ha*

Plak hier het volgende nummer

SNIJLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

VOUW INSTRUKTIE



PLAK INSTRUKTIE



Liedteksten *Van Mars*

Knutseltips:

Print je favoriete liedteksten uit (bij voorkeur op Epson fotopapier).
Snij op de snijlijnen en vouw op de vouwlijnen. Met de pritstift plak je de liedteksten aan elkaar, zoals hieronder aangegeven. En klaar is kees.

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

Zang: Marcel Verreck, Spaanse gitaar: Paul Pleijter, Percussie: Tim Klaasse, Sylvain Kloens, Basle Weemhoff, Willem Weemhoff, Bas, Hammond orgel, piano: Basle Weemhoff, Mixage: Timen Zinkhaan

*Er is weer een buurt waar ik nu even niet graag kom
't Café op het pleintje is taboe
De stad heeft geen schuld, maar ik loop wel een straatje om
'k Moet naar een andere drinkplek toe
Soms met een vriend, soms met een vrouw, vaak met een glas
Maar ik wou dat jij bij me was*

*Ik sta op de brug, er valt vers zonlicht in de gracht
Ik zie twee eendjes met hun kroost
Een stad in de lente heeft een meer dan wrede pracht
Je wordt verraderlijk getroost
Want het verdriet verbergt zich altijd in 't geniep
Omdat ik hier ook met jou liep*

*Want ik houd van jou
Al is dat makkelijk gezegd
Want zonder jou
Sta ik alleen in het gevecht*

*Ik kan je bellen, maar dat heeft geen enkele zin
Ik heb het eind, jij het begin*

Door de stad (3:56)



*Maar ik houd van jou
Ik houd van jou*

*Daar stond ik te schreeuwen en daar heb ik je gezoend
Ik proef nog de tranen op je wang
Daar knakte je hak, we hinkten verder, blij ontschoend
De stad bezorgt me levenslang
Maar zo gaat het telkens en de stad weet dat ook wel
Speelt even hemel, even hel*

*Dus ik houd van jou
Stad van vreugde en van pijn
Jij bent de vrouw
Die er voor mij altijd zal zijn
Die me laat treuren en me dan een rotschop geeft
Die me laat voelen dat ik leef*

*En vind ik straks weer eens de ideale vrouw
Zo is het leven, dat gaat door
Dan is er altijd jouw onwankelbare trouw
Dan word jij moeiteloos decor*

*Want ik houd van jou
Ik houd van jou*

Plak hier het volgende nummer

SNIJLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

VOUW INSTRUKTIE



PLAK INSTRUKTIE

Liedteksten *Van Mars*

Knutseltips:

Print je favoriete liedteksten uit (bij voorkeur op Epson fotopapier).
Snij op de snijlijnen en vouw op de vouwlijnen. Met de pritstift plak je de liedteksten aan elkaar, zoals hieronder aangegeven. En klaar is kees.

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

In de ballon (2:22)

*En aan het einde van de middag
Vaar je met een bootje naar de zon
Want de mand waarin je zit mag
Mee met een ballon*

*De bomen worden langzaam bloemkool
En een huis is nu een dak
In de lucht zonder gezoem dool
Je rond op je gemak
Totdat je zakt*

*Dan hoesten plotseling de branders
Omdat het mandje naar de aarde neigt
Eigenwijs beslis jij anders
Even wachten en je stijgt*

Zang: Marcel Verwek, Hammond, synthesizer Yamaha S 80,
vleugel: Boote Weemhoff, Mixage: Sic van Oortelo

*Een vogel komt eens even kijken
Verbaast zich ogenschijnlijk niet
Omdat een vogel achteloos uit kan wijken
Omdat een vogel alles ziet*

*En van de grond hoor je de stemmen
Vooral die hoge van een kind
Mensen kijken, wijzen, remmen
Als jij door middagzon bemind
Aan hoogte wint*



*Even zwerven door de lucht is
Even zweven. Dan de grond
En aan het einde van de vlucht is
De zon achter de horizon*

Plak hier het volgende nummer

SNIJLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

VOUW INSTRUCTIE



PLAK INSTRUCTIE



Liedteksten *Van Mars*

Knutseltips:

Print je favoriete liedteksten uit (bij voorkeur op Epson fotopapier).
 Snij op de snijlijnen en vouw op de vouwlijnen. Met de pritstift plak je de liedteksten aan elkaar, zoals hieronder aangegeven. En klaar is kees.

Zeilen zonder wind
(3:22)

*Soms is het zeilen zonder wind
 Een te kort vlechtje met zo'n lint
 Een optieyup aan de absint
 Die ene keer dat Telstar wint*

*Er zijn wel duizend droeve dingen
 Waar je toch even blij van wordt
 Ik wil ze allemaal bezingen
 Er is zo'n rijkdom aan tekort*

*Het is wat speelgoed zonder kind
 Een oude homo met z'n vrind
 Het is de machteloze sprint
 Dat je de trein vertrokken vindt*

*Zoals een Vlaming zonder pint
 Een oude printer zonder print
 Verhuisde muis, leegstaande plint
 Of een albino met een tint*

*Het is 't bizarre optimisme
 Bij weer een Surinaams bewind
 Het lot van het Japans tourisme:
 Een mark geruild voor een forint*

*Het is een oud vrouwtje met een kraslot
 Dat een eigen geldje int
 Een passend kind zonder een plaspot
 Een journalist die zelf iets vindt*



*Het is die veel te dikke mister
 Die weer drie hamburgers verslindt
 Het is het pak van de minister
 Die 's nachts een compromis verzint*

*Zoals een kunstbeen dat ook swingt
 Zoals een zwager die niet drinkt
 Maar ook een vulpen zonder inkt
 Een chansonnier die 'la-la' zingt*

*Het is de toespraak van een tante
 Het was die iets te natte wind
 Het is de blik van olifanten
 Op een Eindhovens gezin*

*Er zijn wel duizend droeve dingen
 Waar je toch even blij van wordt
 Ik wil ze allemaal bezingen
 Er is zo'n rijkdom aan tekort*

*Er zijn wel duizend droeve dingen
 Waar je toch even blij van wordt
 Ik wou ze allemaal bezingen
 Maar daarvoor kom ik tijd tekort*

Plak hier het volgende nummer

VOUW INSTRUKTIE



PLAK INSTRUKTIE



Liedteksten *Van Mars*

Knutseltips:

Print je favoriete liedteksten uit (bij voorkeur op Epson fotopapier).
Snij op de snijlijnen en vouw op de vouwlijnen. Met de pritstift plak je de liedteksten aan elkaar, zoals hieronder aangegeven. En klaar is kees.

SNIJLIJN

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

SNIJLIJN

Scheveningen in de mist
(2-13)

Het havenhoofd ligt voor me in de mist
Ik hoor de golven, maar de zee is uitgewist
Toch loop ik verder, terwijl de misthoorn zich beklagt
Als ik me omdraai, is de boulevard vervaagd

Hier liep ik al toen ik nog nergens iets van wist
Nu zie ik enkel Scheveningen
In de mist

Ons oude huis stond niet zo ver van zee
Ik weet nog wat de westerherfstwind er mee dee
Dreunende ruiten, kreunend hield het huis zich groot
Zodat ik veilig in mijn bed de storm genoot

De pier loopt dood in zee, waar een vage visser vist
En achter me ligt Scheveningen
In de mist

Dit is mijn land van ooit, maar ook de dag van nu
Ik vind bij het havenlicht een stukgewaaide plu
Ik weet dat ik nu weet wat ik eigenlijk al wist
Wordt er iets opgelost, is dat alleen de mist

Dan poetst de zon de kust weer op
Dan ruik je vis
Maar er blijft een Scheveningen
Dat ik mis
Waarin ik je mis

Plak hier het volgende nummer



SNIJLIJN

SNIJLIJN

VOUWLIJN

VOUWLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

VOUW INSTRUKTIE



PLAK INSTRUKTIE



Liedteksten *Van Mars*

Knutseltips:

Print je favoriete liedteksten uit (bij voorkeur op Epson fotopapier).
Snij op de snijlijnen en vouw op de vouwlijnen. Met de pritstift plak je de liedteksten aan elkaar, zoals hieronder aangegeven. En klaar is kees.

SNIJLIJN

VOUWLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN



Het licht van de maan (2:55)

Als ik het licht van de maan zie
Dan weet ik dat je kijkt
En dan weet ik dat het lijkt
Alsof je er bent
Waar je ook bent
Als ik de maan zie
Dan moet jij ergens staan
En door toedoen van de maan
Raak je me aan

Noem het een simpele afspraak
Noem het desnoods schone schijn
Maar wanneer ik bij maanlicht een zucht slaak
Of glimlach of huil is dat fijn
Noem het desnoods een illusie
Ik zal er niet rouwig om zijn

Gibson Chet Atkins gitaar, zang: Marcel Verreck, Mixage: Bas van Otterloo

Boven de sparren
Boven weiden met vee
Boven de huizen
En boven de zee

Soms als een nagel
Soms halfvol
Soms in de wolken
En soms als een bol

Als ik het licht van de maan zie
Dan zweef jij ergens rond
En wij sluiten een verbond
Zie mij dan gaan

Naar het rijk van degenen
Die ik in mijn leven verloor
Aan de tijd, aan de dood, aan de liefde
Kijk, daar is zo'n maan dan weer voor
't Is mijn favoriete illusie
Je snapt dat ik die niet verstoer

Boven de sparren
Boven weiden met vee
Boven de huizen
En boven de zee

Soms als een nagel
Soms halfvol
Soms in de wolken
En soms als een bol

Als ik het licht van de maan zie...

En waar je ook bent in je leven
Op de zee, in de lucht of op land
Dan kijk je gewoon maar heel even
Naar de maan, die is steeds bij de hand

SNIJLIJN

SNIJLIJN

SNIJLIJN

VOUWLIJN

SNIJLIJN

VOUW INSTRUKTIE



PLAK INSTRUKTIE

